



# ROUTEBESCHRIJVING DE MALPIE

Dagje over de Malpie  
Afstand **36,8 km**

**Welkom bij een dagje over de Malpie!**

Hier vindt u de routebeschrijving voor uw dagje uit!  
Nadat u heeft genoten van een kopje koffie of thee met daarbij een heerlijk stuk bourgondisch appelgebak, ontvangt u een flesje water, stapt u op uw fiets om te gaan genieten van de landelijke omgeving. Bij terugkomst wacht u een heerlijk diner!

*Veel fietsplezier toegewenst!*



## ROUTBESCHRIJVING DE MALPIE

- 1. Met uw rug naar Restaurant de Boswachter gaat u rechtsaf richting knooppunt 52 (Heezerenbosch gaat over in de Oude Baan)*
- 2. Van knooppunt 52 fietst u naar knooppunt 80 (u passeert knooppunt 20 en gaat vrij snel over de A2)*
- 3. Van knooppunt 80 fietst u naar knooppunt 53*
- 4. Van knooppunt 53 fietst u naar knooppunt 55*
- 5. Van knooppunt 55 fietst u naar knooppunt 96*
- 6 Van knooppunt 96 fietst u naar knooppunt 02 (Venbergse watermolen\*)*
- 7. Van knooppunt 02 fietst u naar knooppunt 32 (u fietst door de Malpie)*
- 8. Van knooppunt 32 fietst u naar knooppunt 33*
- 9. Van knooppunt 33 fietst u naar knooppunt 217 (u komt bij de Achelse Kluis\*)*



## **ROUTBESCHRIJVING DE MALPIE**

- 10. Van knooppunt 217 fietst u naar knooppunt 36*
- 11. Van knooppunt 36 fietst u naar knooppunt 56*
- 12. Van knooppunt 56 fietst u naar knooppunt 54*
- 13. Van knooppunt 54 fietst u naar knooppunt 19  
( u passeert Cafe de Hospes\*)*
- 14. Van knooppunt 19 fietst u naar knooppunt 60*
- 15. Van knooppunt 60 fietst u naar knooppunt 18*
- 16. Van knooppunt 18 fietst u naar knooppunt 51*
- 17. Van knooppunt 51 fietst u richting knooppunt 14*
- 18. Ga na 230 meter rechtsaf het fietspad op*
- 19. Volg het fietspad voor circa 180 meter en steek schuin over*
- 20. Ga het kerkhof op*
- 21. Volg het kerkhof en ga over naar het Kruis*
- 22. Ga na 570 meter linksaf de Ouden molen op*
- 23. Ga naar 290 meter linksaf het Heezerenbosch op*
- 24. Na 550 meter vindt u aan uw rechterzijde Restaurant de Boschwachter waar u gaat genieten van een heerlijk 3 gangen keuze menu. Smakelijk!*



# TIPS VOOR ONDERWEG



## VENBERGSE WATERMOLEN

Deze molen, die vroeger drie functies onder één dak had, n.l. olieslagerij, schorsmolen en graanmaalderij, is één van de oudste molens uit de geschiedenis. (Volgens monumentenzorg dateert deze molen tussen 850 en 900 jaar na Chr.) Als dwangmolen van de Abdijs van Postel kwam hij in 1918 in handen van de familie Rietra, een molenaarsgeslacht uit Noord-Italië. Tegenwoordig is alleen de graanmolen nog overgebleven.

Vanaf 1954 is er horeca bij gekomen. In de vorm van café, restaurant, pension en terrasje. Hedentendage heeft het bedrijf zich toegelegd op terras in de zomermaanden en café in de winterperiode.

Het pension is in 1988 opgeheven, en het restaurant

heeft in 2000 plaats gemaakt voor koffietafels, barbecues en een kleine spijkskaart. Gelegen aan de rand van het natuurgebied de Malpie is het heerlijk toeven op het terras of in het café, na een wandel- of fietstocht door de bossen of na een kanotocht over de Dommel. Toenemend gebruik door recreanten en fietsforenzen zorgde voor drukte en slijtage. In 2010 werd het pad tijdelijk gesloten en vervangen door een solide en breder fietspad, waarbij de werkzaamheden zorgden dat in de omgewoelde grond weer balast en spaanders van bielzen tevoorschijn kwamen.

## NATUURGEBIED MALPIE

Natuurgebied de Malpie is een deel van een veel groter heidegebied van gemeente Valkenswaard. Er is mooie open heide te vinden, maar ook veel bebossing. Het voormalige productiebos, verandert steeds meer in een natuurlijker loofbos en het effect daarvan is merkbaar. U kunt er de verschillende spechten spotten en er is ook een vleermuizenkelder. Geniet van het ruimtelijke gevoel in de Malpie!

## FIETSCAFÉ DE HOSPES LEENDERSTRIJP

Midden in Leenderstrijp ligt Café De Hospes: een ideaal aanlegpunt voor fietsers, wandelaars en ruiters. Een prima stop om even de benen te strekken.

**Onze tip:** *La trappe pruuf plenkske*





# TIPS VOOR ONDERWEG

## DE ACHELSE KLUIS

De Sint-Benedictusabdij, beter bekend als de Achelse Kluis, ligt op de grens tussen Noord-Brabant (Nederland) en Noord-Limburg (Belgie)

Het gebied rond de Achelse Kluis kent een lange religieuze traditie. Al in 1656 werd in de omgeving, op een perceel heidegrond tussen Zwartven en Kerkeven, een grenskapel gebouwd. Het was de natijd van de godsdienstoorlogen. Katholieken uit het naburige protestantse Nederland konden er hun erediensten houden.

In 1686 stichtte Peterus van Eijnatten uit Eindhoven hier een gemeenschap van kluzenaars. Sinds die tijd is de Achelse Kluis een centrum van gebed, beschouwing en christelijk cultuur

Na een onderbreking als gevolg van de Franse Revolutie, namen de trappistenmonniken van Westmalle de religieuze draad weer op en stichtten in 1846 op deze plek de Sint-Benedictusabdij. De monniken leefden in de geest van de cisterciënzerorde, volgens de regel van Benedictus. Na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met de bouw van een nieuwe abdij. Slechts twee van de vier geplande vleugels werden gerealiseerd. De gemeenschap telde toen om en bij de honderd monniken.

Ze speelden jarenlang een voortrekkersrol op het gebied van landbouw en veeteelt en oefenden allerlei ambachtelijke activiteiten uit. In 1989 werd het grootste deel van de landbouwgronden als natuur- en recreatiegebied verkocht aan het Nederlandse Staatsbosbeheer en het Vlaamse Gewest.



De kleine monnikengemeenschap die vandaag is overgebleven, is nu voor haar inkomsten voornamelijk aangewezen op handelsactiviteiten, waaronder de verkoop van zelf gebrouwen Achels trappistenbier.

Bij de Abdij is een herberg gevestigd in de omgebouwde voormalige stallen. Er zijn zalen en er is een uitgebreid zonneterras, dat aansluit op de ingangen van de voedingswinkel, galerie-boekhandel en tentoonstellingsruimte. De herbergzaal biedt uitzicht op de brouwketels van de brouwerij waar anno nu nog steeds trappistenbier wordt gebrouwen.

De Achelse kluis is een oord van gebed, stilte en bezinning. Daarom zijn het klooster en de kerk niet te bezichtigen. U bent welkom in de gebedsvieringen in de huiskapel. U bent ook welkom in de herberg, voedingswinkel en boekenwinkel